

En kurs i Mirakler

Bakgrunden till texten...

Texten är kanaliserad av en kvinna vid namn Helen Schucman, **ateist** och psykolog vid Columbia Presbyterian Medical Center i New York. Hon samarbetade där med William Thetford (Bill) chef för institutionen för psykologi. De hade svårigheter i sitt samarbete. Var varandras totala motsatser. Det fanns även svårigheter i samarbetet med anställda på institutionen.

Vändpunkten kom en vårdag 1965 när Helen och Bill skulle åka till ett tvärvetenskapligt möte. Möten som i allmänhet kantades av otrevliga bemötanden, konkurrens och förtal. Båda hade stor del i detta då de ofta var kritiska och dömande när det gällde andra.

Den dagen gjorde Bill något som var mycket ovanligt, han höll ett lidelsefullt tal till Helen, där han sade att han trodde att det måste finnas ett bättre sätt att hantera dessa möten på. Han kände att de borde vara mer kärleksfulla och accepterande i stället för att vara uppfyllda av konkurrens, dömande och kritik.

Och Helen samtyckte.

Och Boken började sakta ta form... Helen mottog diktat, kanaliserade budskap av "Jesus". Ett arbete som pågick under 7 år. Och texten vill inspirera oss i den här tiden, till MEDVETENHET om vilka vi i djupet Är. Och genom att börja med oss själva, påverkar detta Världen i stort...

En kurs i Mirakler vill lära oss om hur vårt sinne fungerar, om projektioner och om att älska oss själva och varandra på en *icke separerad* nivå.



Och glimtar av en annan verklighet, kan plötsligt bli synlig.

Lätthet och glädje blir dess frukt.

E.M.M.A

Enhet Medvetenhet Mod Ansvar

www.livsyoga.se